







**OPENING VRACHTBESTELDIENST**  
**Zendt Uw vracht door de lucht naar Europa.**

Het K. L. M. vliegtuig naar Amsterdam, met doorverbinding naar alle Europeesche hoofdsteden, vertrekt iederen Woensdagavond. Zendingen kunnen tot elf uur s' morgens op den dag van vertrek worden aangeleverd op het Vrachtkantoor, Wolkstraat 28 D.

Kosten voor den vrachtbrief Curaçao--Amsterdam bedragen fl. 8.20 per kg.

Nadere inlichtingen verstrekken de Vrachtafdeling der K. L. M., de Ruyterkade 3, tel 1445 en 1446 en het Vrachtkantoor der K. L. M., Wolkstraat 28 D, tel 1252.



**KONINKLIJKE LUCHTVAART**  
**MAATSCHAPPIJ N. V.**

WEST-INDISCH BEDRIJF







## Oordeel van een dorpsheer op Java

„Wij moeten den Goeden God loven dat Hij thans naar dit gebied een leger heeft „doen komen...”

„Zo is het”.

Uit naam van de bevolking der desa zal ik u vertellen, wat er gebeurde van de tijd der Nederlandse Regering tot en met nu October 1946.

Toen, tijdens de vroegere Nederlandse Regering hoorde ik en en zag ik, en beleeft ik ook zelf, dat mensen van alle rassen in vrede, zonder gebrek leefden. Het bestaan was voor arbeiders, handelaars, boeren en anderen rustig en voorspoedig. Voedsel was goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar. Aan vervoermiddelen was ook eenvoudig te komen, van fiets tot motorfiets en auto. Ook kon men zonder enige moeilijkheid per trein reizen of zelfs per vliegtuig, wanneer men daarvoor geld genoeg had. Nooit, en nu spreek ik uit naam van alle bewoners des desa, werden wij bij het kopen van voedsel of kleding aangehouden of gevangen genomen.

Dus leefden wij in die tijden in vrede en voorspoed.

Toen kwam de Japanse regering.

Van het ogenblik af, dat de Japanners de macht kregen in ons gebied, werd er door hen propaganda gemaakt. Namelijk, dat de Indonesiërs in leven en dood een moeten zijn met de Japanners, want de Indonesiërs zouden van de Japanners de „merdeka” ontvangen.

Aldus spraken zij. Echter begonnen zij onder dwang aan het dorpsheer en aan hen, die boven hem staan, de bewerkstelling te vragen van toetreding op grote schaal, tot de organisaties der Heiho, Keibodan, Seinendan en Romusha. In de kampen werd ook de Kudjinkal opgericht, opdat men gemakkelijk geld kon verzamelen ter ondersteuning van het landbelang.

Aldus spraken zij. Van het ogenblik af, dat de Japanners kwamen, hoorden wij vele stemmen, die zeiden, dat de prijs voor een kledingstuk 2 cent, en die voor een etenstuk 2 cent zou worden. Dat kwam ook uit. Het kledingstuk van 2 cent was een oude lap en de kledingstuk van 2 cent was een deeltje. Deze verdeling kregen wij één keer per maand. De gezichten der kampbewoners waren betrokken gelijk een dag, die regen voorspelt. Men liep slecht, omdat men een lege maag had en omdat men vreesde als Romusha te zullen worden opgeroepen.

's Nachts als men had slap, werd er op de deur geklopt en vervolgens mededeling gedaan, dat men de volgende dag moest vertrekken om als Romusha buiten Java te gaan werken. Vrouw en kinderen kregen dan grote moeilijkheden, daar de vader van het gezin ver van hen verwijderd werd. Zij konden niet in hun levensonderhoud voorzien, omdat hun vader Romusha was geworden. Zelfs nu zijn er nog, die niet teruggekeerd zijn. Men kon als voedsel toegertijd slechts krijgen: gaplek, oek, oek en singkong en als groente het jonge blad van sintroon. De rijst werd merendeels ingenomen door het „Gouvernement”, terwijl de grootste werd betaald door Guno. De prijs, die betaald werd, betekende verlies, doch dat was in het belang van Japan.

Aldus sprak men. Wie voor wel in deze tijd? Bepaald alleen de... daar reeds gebleken was, dat zij de lege rechterhand ophiiden, doch de met waren gevuld linkerhand achter hun rug verborgen hielden om die elders met winst te verkopen en bovendien zichzelf daarmee nog in een mooi daglicht te stellen.

Wanneer men een fout beging, dan kreeg men de doodstraf. Voor de voltrekking van deze straf op „beschaafde en wellevende” wijze gebruikte men het Samorai-zwaard of een vuurwapen.

Wanneer wij in de buurt van de geïnterneerden kwamen, die hard moesten werken, maar weinig te eten kregen, dan vroegen zij ons van alles...

Wanneer een Indonesiër voedsel bracht aan de geïnterneerden en hij werd daarbij betrapt door een bewaker, dan werd hij halfdood geslagen en soms ook wel gedood.

Toen kwamen de „Pemoeda’s”.

Na ongeveer drie en een half jaar werden de Japanners door de Geallieerden verslagen. Toen kwamen de „pemoeda’s”.

De geïnterneerden kwamen uit de kampen en op de wegen werd het weer druk. Doch het duurde niet lang, of op de wegen ontmoette men „rasgenoten”, die hoopten, dat men „Merdeka” zou roepen en mee zou optrekken. Om de verschillende kantoren zoals bijvoorbeeld dat, der... te vallen en de „Merdeka” te gaan halen. Wanneer er mensen waren, die niet mee wilden doen vroegen de leden der B.K.R., terwijl ze kwaad werden: „Wil je dan geen „merdeka”?”

Van dat tijdstip af, begon een zware tijd. Vee mensen werden gedood. In het kort gezegd, er stroomde een bandijr van bloed van alle rassen. Niet lang daarna kwamen er soldaten met zwarte huidskleur. Wij begrepen niet wat dit voor een leger was. Slechts deed het gerucht de ronde, dat dit een Engels leger was.

Gedurende de tijd, dat deze soldaten in ons gebied waren, kregen de mensen het weer erg moeilijk, want als men kippen, eenden of geiten had, werden die zonder betaling meegenomen. Vele mensen trokken toen weg, ook al omdat men bang was dat de vrouwen „te veel eer” moesten bewijzen. „Dit eerbewijs” werd door de zwarte soldaten afgedwongen.

Hiernevens bestond in het gebied van Bandoeng de „Republiek Indonesia”. Ik haat de „Republiek Indonesia” niet; ik wil u slechts vertellen over de woelige dagen in Bandoeng.

In die tijd was het voor de mensen het allermeest moeilijk. Velen zijn er dood gegaan. Zij stierven op velerlei manieren en om allerlei redenen, bijvoorbeeld:

omdat men verdacht werd Nica te zijn geworden, of omdat men door middel van handel in zijn levensonderhoud trachtte te voorzien, of omdat men Japans geld in zijn bezit had, dat nog nieuw was.

Dit alles kon de voorbijganger in de stad Bandoeng overkomen. Nog erger was het echter daarbuiten. Als je een kledingstuk had, dat nog nieuw was, dan werd je, om dat feit alleen, al tot „Nica” verklaard. Stellig, dergelijke soort mensen moesten spionnen der Nica zijn, zeiden zij.

Vele mensen, die niet verspeelden, werden onmiddellijk verdacht „Nica” te zijn. Het staat vast, dat zij gedood, hun bezittingen geïsoleerd en hun huizen verbrand werden.

Zelfs gebeurt dat nu nog wel eens.

God den Almachtige geve, dat deze terreur spoedig verandert in vrede en voorspoed, veiligheid en rechtvaardigheid, schoonheid en bloei.

Nu bestaat er in Bandoeng de U.S.I. (United States of Indonesia) onder het gezag van de Geallieerden, dat uitgeoefend wordt door het Koninkrijk der Nederlanden. Het is ook al gebleken, dat thans het enige geld, dat een vaste waarde heeft, het geld is, waarop geschreven staat: Nederlands Indië.

Wij moeten den goeden God loven, dat hij thans naar dit gebied een leger heeft doen komen, dat knap is in het helpen bewaren van de vrede over alle schepzelen.

Wij moeten dankbaar zijn, dat het Geallieerd bestuur hier gekomen is, want als dit gouvernement hier niet gekomen was, dan zouden onze zorgen en moeilijkheden zeer groot zijn geweest.

Het staat vast, dat het aantal gevallen van terreur in ons gebied, vóór dat het tegenwoordige bestuur kwam, zo groot was, dat wij het niet meer konden tellen.

Thans heerst er rust, orde en vrede voor bijna honderd procent. Het is nog niet helemaal gelijk aan de tijd vóór de Japanners kwamen, want rampokkers kunnen nog in ons gebied komen. Deze laatste hebben geen ander doel dan de uitroeiing van de ingezetenen, die in het geallieerde gebied wonen, onder de beschuldiging dat zij niet eendrachtig zijn. Dat is ook juist. Degenen, die in het geallieerde gebied wonen, willen niet eendrachtig met hen zijn, omdat hun enig doel is de vernietiging van menselijke schepselen. De waarde van een mens is bij hen afgedaald tot die van een geit.

Wellicht willen de ingezetenen, die samenwerken met de Geallieerden, zich niet afgeven met deze rampokkers, want de ingezetenen van het geallieerde gebied leven bezadigd en fatsoenlijk als vrije mensen. Zij, die in het geallieerde gebied politie of militair zijn gebruiken altijd behoorlijke taal en bejopen naastenliefde, wanneer zij iets moeten onderzoeken, zo-



## OPENING VRACHTBESTELDIENST

Indien vrachtzendingen onmiddellijk na aankomst te Hago in het vrije verkeer mogen worden gebracht, bezorgen wij deze thuis.

De afleveringskosten bedragen fl. 0.75 voor een t/m drie colli en fl. 0.25 meer voor ieder volgend collo.

Nadere inlichtingen verstrekken de Vrachtafdeling der K.L.M., de Ruyterkade 3, tel 1445 en 1446 en het Vrachtkantoor der K.L.M., Wolkstraat 28 D, tel 1252.



### KONINKLIJKE LUCHTVAART

### MAATSCHAPPIJ N.V.

WET-INDISCH BEDRIJF

als dat verwacht kan worden van alle goede volken.

Het is slechts een beetje jammer, dat wij, door het lange uitblijven van de regen, nog niet veel aan de landbouw hebben kunnen doen. Veel is er ook door de raten en muizen opgevretten. Stellig zal er in de toekomst hongersnood gaan heersen, wanneer door het Gouvernement niet tijdig geholpen wordt.

In ons gebied zijn al bijna geen mensen meer, die in grote zakken rondlopen. Het lijkt er op, dat zij allen weer spoedig mooie kleding zullen hebben.

Aldus is het.

## Reclassering

### Achter Trailies

Vol, tjokvol zijn de gevangenis. Dit komt niet alleen, omdat door de ongunstige, na-oorlogse toestanden de criminaliteit onrustbarend is toegenomen, maar het contingent reeds veroordeelde „politieken” neemt ook een groot gedeelte van de beschikbare plaatsruimte in beslag.

De cel, vroeger door één vrouw bewoond, herbergt er nu drie of vier, terwijl de gemeenschappelijke slaapkamers, die voor vier tot zes vrouwen waren bedoeld, nu bewoond worden door acht en meer vrouwen.

Deze ongewilde toestand heeft de sfeer in de gevangenis veel veranderd. Het personeel heeft het erg druk en moeilijk. De holle stilte, die vroeger de bezoeker overviel, zodra hij het gesticht binnenkwam, heeft nu plaats gemaakt voor een bedrijvige drukte, vooral op de bezoeken. Overal ontmoet men bewaaksters in heldere witte schorten met gevangenen. Er is meer werk in de wasserij en voor de afdeling naaien en verstellen.

De gebouwen, die veelal door oorlogsgeweld werden beschadigd, zijn nagenoeg hersteld. Gelukkig hebben bij die herstelwerkzaamheden de meeste directies blij gegeven vatbaar te zijn voor de moderne opvattingen van gevangenis-inrichting. De ramen zijn vergroot, waardoor de cellen lichter en zoaniger worden, hetgeen nog wordt verhoogd door de lichtgeel geverfde muren. Hier en daar hebben de grauwe cementvloeren plaats gemaakt voor graniet en zijn de ijzeren stangen in houtkleur geverfd, waardoor het sombere van het traliewerk wordt vermindert.

Maar ondanks deze verbeteringen en modernisering, blijft de gevangenis toch het oord van leed en tranen. De grootste straf is nog altijd de vrijheidsberoving. Deze straf moet er zijn en zij wordt in ons land zeer huumaan toegepast. Maar het ideaal zou toch zijn, als onze strafgeesticht niet alleen negatief, d.i. straffend konden werken, maar ook positief, d.i. heropvoedend. Zoals de toestand nu is, bij deze

overschilling. Sommigen hebben totaal onjuiste opvattingen en zien allerlei bijgelovigheden aan voor de practijk van de katholieke godsdienst.

Het is moeilijk in enkele bezoeken hierin verandering te brengen. Slechts de allereerste beginselen kan men in korte woorden duidelijk uiteenzetten.

Een groot deel der taak van de K.K. Reclassering is dan ook, de vrouwen te bewegen tot een oprechte biecht, nadat men eerst duidelijk de biecht en de uitwerking ervan heeft verklaard. Deze biecht — over tien en meer jaren soms — heeft een grote opvoedkundige waarde. Donat zegt hierover: „In de biecht heeft een openbaring en analyse der ziel plaats in de edelste zin van het woord. Geen openbaring, listig verkregen of onopgedrongen door kunstmiddelen, maar een vrijwillige. Lang bedwongen conflicten en verdrijvingen worden hier ontdekt en vinden door zich uit te spreken, door geestelijke deelneming en opheffing, geruststelling. Zedelijke onordeligheden en boeien der harts-tochten, die de ziel krampachtig vastklemmen, worden gebroken en de doorgang van het schuldgevoel, die soms meer dan al het andere de ziel ziek maakt, wordt uit de gewonde ziel verwijderd. De Psychoanalyse beoogt er zich op, innerlijke conflicten, wonden en onordelikheden te ontdekken. In de biecht echter worden de verwarringen en buitensporigheden niet alleen geopenbaard, maar ook door zelfbeschuldiging, zelfveroordeeling en voortnemen uit de ziel weggenomen. Ook de psychoanalyse wil verlossen van het kwaad der schuld en haar kwelend bewustzijn. Maar zij doet dit, door het schuldgevoel als een ziekelijk verschijnsel voor te stellen. Zonder twijfel vergeeft, want de stem van het geweten laat zich door geen bedrog of zuiver psychologische behandeling tot zwijgen brengen. In de biecht wordt de schuld in alle waarheid voor God bekend en berouwd en — wat geen psychotherapie vermag — door de absolute van den priester in de naam van God, voor altijd uit de ziel weggenomen. Ten slotte wordt in de biecht een ware verheffing van het zieleleven tot hoger doelen voltrokken en een werkelijke vernieuwing der gehele persoonlijkheid, geheel anders, dan de psychoanalyse met haar oware overdrijving het vermag”. Deze invloed van de werkelijk oprechte biecht hebben we meermalen duidelijk onderhouden, zodat zelfs een niet-katholieke bewaakster vroeg: „Probeer u toch deze vrouw te bewegen om te biechten, dan wordt ze misschien rustiger en meer handelbaar!”

De Pen Gun.

overbevolking, is dit vrijwel onmogelijk. Er kan geen voldoende selectie worden toegepast. De vrouwen met werkelijke verdorven en criminele levens „gewoonten”, bederven en besmetten de anderen, die beter zijn. Nergens zien men duidelijker de invloed van het kwaad dan in de gevangenis. Het kwaad is steeds het sterkste. Bijna nooit komt het voor dat een door en door slechte vrouw door een betere, celgenooten wordt bekeerd, terwijl het omgekeerde aan de orde van de dag is.

De gevangenis, gemeenschap in een te nauwe ruimte, het bijna uitsluitend zittend en soms geestdodend werk, dragen verder het hunne er toe bij om in veel vrouwen een bittere ontevredenheid, een wilde opstandigheid of een grof cynisme te kweken.

De overbevolking bemoeilijkt ook het werk der reclassering in hoge mate. Als men vroeger de cel binnenkwam, werd men bijna jubelend ontvangen. De meesten gaven zich spontaan. In deze eenzaamheid groeide zo gemakkelijk een hechte band van vriendschap en vertrouwen.

Nu is dat zo geheel anders. De vrouwen spreken zich niet uit, waar de anderen bij zijn, ofschoon deze misschien reeds alles weten. Laat men ze dan een voor een uit de cel komen in een lege zekencel of wasruimte, dan voelen sommigen zich daar onwettig. In de cel waren ze thuis, daar kregen ze echt „bezoek”.

Kunt u niets voor me doen, dat ik er wat eerder uit kom? Deze vraag brandt op bijna alle lippen. Vrijheid, al is het maar een dag, een uur vroeger dan de veroordeling aangeeft! En toch is dat niet het hoofddoel, waarvoor we komen. Dit kan er bij komen, evenals de materiële hulp na het ontslag. Maar het hoge en zeer moeilijk bereikbare reclasseringsideaal is de innerlijke verbetering van de gevangene. Dat heeft de godsdienst een zeer grote taak te vervullen heeft, is duidelijk. „Katholiek” zijn allen, die wij bezoeken. Maar wat voor een katholisme is het, dat zij belijden! De meesten zijn absoluut onwetend op godsdienstig terrein en velen bovendien nog volmaakt

overschilling. Sommigen hebben totaal onjuiste opvattingen en zien allerlei bijgelovigheden aan voor de practijk van de katholieke godsdienst.

Het is moeilijk in enkele bezoeken hierin verandering te brengen. Slechts de allereerste beginselen kan men in korte woorden duidelijk uiteenzetten.

Een groot deel der taak van de K.K. Reclassering is dan ook, de vrouwen te bewegen tot een oprechte biecht, nadat men eerst duidelijk de biecht en de uitwerking ervan heeft verklaard. Deze biecht — over tien en meer jaren soms — heeft een grote opvoedkundige waarde. Donat zegt hierover: „In de biecht heeft een openbaring en analyse der ziel plaats in de edelste zin van het woord. Geen openbaring, listig verkregen of onopgedrongen door kunstmiddelen, maar een vrijwillige. Lang bedwongen conflicten en verdrijvingen worden hier ontdekt en vinden door zich uit te spreken, door geestelijke deelneming en opheffing, geruststelling. Zedelijke onordeligheden en boeien der harts-tochten, die de ziel krampachtig vastklemmen, worden gebroken en de doorgang van het schuldgevoel, die soms meer dan al het andere de ziel ziek maakt, wordt uit de gewonde ziel verwijderd. De Psychoanalyse beoogt er zich op, innerlijke conflicten, wonden en onordelikheden te ontdekken. In de biecht echter worden de verwarringen en buitensporigheden niet alleen geopenbaard, maar ook door zelfbeschuldiging, zelfveroordeeling en voortnemen uit de ziel weggenomen. Ook de psychoanalyse wil verlossen van het kwaad der schuld en haar kwelend bewustzijn. Maar zij doet dit, door het schuldgevoel als een ziekelijk verschijnsel voor te stellen. Zonder twijfel vergeeft, want de stem van het geweten laat zich door geen bedrog of zuiver psychologische behandeling tot zwijgen brengen. In de biecht wordt de schuld in alle waarheid voor God bekend en berouwd en — wat geen psychotherapie vermag — door de absolute van den priester in de naam van God, voor altijd uit de ziel weggenomen. Ten slotte wordt in de biecht een ware verheffing van het zieleleven tot hoger doelen voltrokken en een werkelijke vernieuwing der gehele persoonlijkheid, geheel anders, dan de psychoanalyse met haar oware overdrijving het vermag”. Deze invloed van de werkelijk oprechte biecht hebben we meermalen duidelijk onderhouden, zodat zelfs een niet-katholieke bewaakster vroeg: „Probeer u toch deze vrouw te bewegen om te biechten, dan wordt ze misschien rustiger en meer handelbaar!”

De Pen Gun.

## De Pioniersters in Indië

Zij legden de grondslag voor het V.K.

In „De Pen Gun” van 26 September 1946 is een artikel opgenomen met de titel „V.H.K.-meisjes naar Indië”, waarin te lezen staat, „dat de meisjes, die momenteel al in Indië werkzaam zijn, op een enkele uitzondering na, tot het Rapwi-personeel of tot het zg. V.K., dat bijna geheel in Indië zelf gerecruteerd is, behoren”, terwl daarbij tevens de eerste V.H.K.-meisjes, die zich onlangs naar Indië hebben begeven, worden gequalificeerd als pioniersters.

Nu is het, om met het laatste te beginnen, allermint de bedoeling de verdiensten, het enthousiasme en de idealen van deze V.H.K.-leden te kleineren. Het zijn meisjes, voor wie iedereen respect moet hebben, die weet, dat Indië niet meer (of nog niet) datgene brengt wat het vroeger aantrekkelijk maakte voor jonge meisjes, althans in veel geringere mate. Zij zullen voor de goede zaak veel gebrek aan comfort en ongemak te verduren hebben, zij zullen komen in een maatschappij, die haar wellicht wat kritisch beschouwen zal en zij zullen in de tropen hard moeten werken, zonder at en toe in de koelte eens te kunnen uitzakken, zoals dat vóór de oorlog mogelijk was.

Maar... dat zij „pioniersters” zijn, is niet geheel juist. Want reeds jaren — nog voor Nederland bevrijd werd, nl. in begin 1944, hadden zich in het buitenland — in Australië en Amerika — kleine groepjes enthousiaste meisjes gevormd, die in het verband van het Koninklijk Nederlands-Indische leger de grondslag vormden voor het V.K. Om deze kernen heen verzamelden zich na de bevrijding van Zuid-Nederland een honderdtal en later meer jonge vrouwen, die na in Engeland te zijn opgeleid naar Australië werden gezonden en onmiddellijk na de bezetting van Batavia door de geallieerde troepen ook rechtstreeks van Engeland naar Indië.

Op 17 September 1945 kwam de eerste groep V.K.-leden in Batavia aan, dus ruim een jaar eerder dan de pioniersters van het V.H.K. En alle oogenakken van het V.H.K. niet te licht geteld, deze zijn gering in vergelijking van hetgeen de V.K.-meisjes in den beginne in de primitieve maatschappij van Hollandia, Biak etc. en daarna in het toen nog ver van rustige Batavia, waar men als meisje niet zonder gewapend geleide over straat mocht, hebben doorgemaakt. Nu is er een goede verzorging, de hele zaak draait en er zal nooit gebrek zijn aan eten zoals de eerste dagen, toen de V.K.-meisjes noodgedwongen met zeer weinig genoeg moesten nemen, omdat in de verwarde omstandigheden, waarin Batavia toen leefde een organisatie, die nu eenmaal nodig is om een grote groep personen te voeden, ontbrak.

In de eerste weken kwam langs het huis, waarin de pioniersters van het V.K. waren ge-

herbergd, driemaal per dag een vrachtauto met een mand rijst, een pan soep en wat mangga's. Geen vlees, geen brood, geen boter, en dat voor enige weken achter elkaar. De kantoren waar de meisjes moesten werken, waren ook allermint ideaal en comfortabel. Gebrekkige stoelen, gammele tafeltjes, stokoude schrijfmachines en gebrek aan ruimte. Maar desondanks werd steeds de moed erin gehouden in een omgeving van juist uit interneering ontslagen, vermoede en soms verbitterde mensen, die, en hoe begrijpelijk, in het begin wat afgunstig waren op de goed verzorgde importmeisjes met frisse, gezonde kleuren.

Maar ook dat wantrouwen werd overwonnen en er zullen weinig oud-Indisch gasten in Batavia of waar dan ook zijn, die niet het V.K. een goed hart toedragen. Dat bleek ook herhaaldelijk op parades, waar het V.K. steeds — zelfs vóór de tijd, dat onze onvolprezen Marva's hier waren aangekomen, maar ook nog, daarna — het grootste applaus kregen, dat getuigde van waardering voor de werkelijk keurige wijze, waarop deze, grotendeels op burgerkantoren overlag hard werkende meisjes, hun nog daarboven komende militaire plichten vervulden.

Velen harer zijn thans uit het corps getreden. Ruim één jaar, vaak twee jaar, in kazerneverband en onder strenge discipline — eerst steeds om negen uur en later om half elf thuis — is voor de meeste normale meisjes genoeg, vooral omdat de noodzaak van een militair verband veel geringer is geworden, nu het leven meer normaal is. Het corps is kleiner dan het enige maanden geleden was en de leden ervan werken thans hoofdzakelijk in militair verband, zodat men ze op de burgerdepartementen, waar zij in het begin de „backbone” van uit maakten, zelden meer ziet. Maar dat neemt niet weg, dat steeds het bewustzijn blijft bestaan van de aanwezigheid in ons midden van een aantal pioniersters, die gekomen zijn om in de eerste dagen van de bevrijding van Indië die hulp te bieden aan een geteisterd land, die zij als goede Nederlanders noodzakelijk achten.

Dit alles dient ter aanvulling van hetgeen in de bewuste editie van „De Pen Gun” over het V.K. in een paar woorden werd gezegd. Een feitelijke mededeling moge het gebrek aan nauwkeurigheid van het artikel nog wat accentueren: van het V.K. is geen enkel lid in Nederlands-Indië aangeworven. Zij kwamen uit alle hoeken van de wereld, West-Indië, Canada, de Verenigde Staten, Engeland, Australië en vooral uit Nederland. Maar allen van buiten.

Batavia, 15 November

(„Pen Gun”).

Speedometer cables — Meyboom.

## VRAAGT NAAR ONZE Koffie „CORONA” en „LEON”.

Een mélange van de beste kwaliteiten. Koffie, afkomstig van West Indië en Zuid Amerika, hygiënisch, gebrand, gewalen en verpakt Sinds 22 jaren onafgebroken op

de Curaçose markt

EMPRESA HOLLANDIA

E. & C. Martijn.

ROODEWEG 147.

— TELEFOON 2276.

## De Gezaghebber van Aruba

Vraagt voor directe indiensttreding.

een ervaren steno-typiste

Vereisten:

Gedegen kennis van de Nederlandsche taal.

Voldoende kennis van het Papiamentoe en de Engelsche taal strekt tot aanbeveling.

Gedagde en worden verzocht eigenhandig, geschreven brieven te richten aan ondergetekende, met vermelding van het verlang salaris, opleiding, ervaring enz.

De Gezaghebber a.i. van Aruba,

SCHÜTTE.

(Jurista.).